



BLÅVIK

VEM BODDE VAR

FRÅN 1500-TALET TILL 1950-TALET

HANS EGESKOG OCH PER-ANDERS LUNDH



VÄLKOMNA TILL BOKSLÄPP

Söndagen den 26 juni (dagen efter midsommardagen)

Utdrag ur boken

HÄRDAHOLMEN och dess ögar

Hultastugan/Snurran

58°3.3338'N
15°5.1701'O
Alternavänt
58°3.7699'N
15°5.7618'O

Inledning

Hultastugan, eller Snurran som den ibland även kallades, låg under Härdaholmen. Tyvärr finns det ingen skildring av den plats som den idag är. Tidigare torpinventeringar har bedömt att Hultastugan och Snurran varit två olika stugor och markerat ut två platser för denna stuga. Anmärkningen av dessa måste vara fel.

Den plats som är utmärkt som Snurran idag är uppbarligen en plats där man har boett, så det kan mycket väl varit här Hultastugan låg.

Den plats som är utmärkt som Hultastugan är betydligt mer tveksam. Den stenkonstruktion som finns kvar på platsen för tankarna mer till postkällare, eller kanske fångstopp. Men då Hultastugan bara var bebodd från till 1850 och det har gått 67 år sedan dess så har det ju hänt en del som gör det svårt att bestämma platsen.

När den uppfördes är ännu svårare att vara på. Mycket tyder på att det var på 1770- eller 1780-talet, dock senast 1798 då vi funnit den första noteringen i kyrkböckerna. Hultastugan nämns inte någon gång i mid förrän år 1800 och Snurran bara 1797-1800. Men i Torpas första härbörlängd, som omfattar åren 1781 till 1795, finns "Hylta-back-stuga" med. Ovannför är tillskrivet "Hultastugan på Härdaholms ögar".

Att Snurran och Hultastugan var samma ställe styrks av dödboken för Torpa den 1 september 1803 då "Anders från Saurra eller Hultastugan" (det står exakt så i dödboken) dog.

1815 flyttade den sista boende bort från Hultastugan. Han var avnönn till den som förr flyttade dit och alla andra som kan krytas till stugan höjde till samma familjckrets.



Den plats som idag är utmärkt som Hultastugan. Foto 2017: författarna.



Den plats som idag är utmärkt som Snurran. Foto 2017: författarna.

151

HÄRDAHOLMEN och dess ögar

Boendelängd

1781-1820
Karl Nilsson, född 1745 i Sjöbyhem, Ångeryd, Sjöby, död 2/6 1806 i Hultastugan
9/9 2/8 1790 i Torpa med
Anna Landstam, född 1741 i Östra Nyby
Sjöby, Torpa, död 17/3 1804 på 1820 i Hultastugan

1820-1829
Simon Nilsson Söderman, född 31/7 1781 i Åkerby, död 2/5 1851 i Sjöbyhem, Östarp, Sjöby

1829-1835
Erik Pettersson, född 20/4 1803 i Hultastugan, Hultastugan, Torpa, död 26/4 1881 i Söderf
9/9 1/5 1881 i Torpa med
Anna Karastam (se ovan)

1835-1855
Johannes Pettersson, född 20/4 1803 i Hultastugan, Hultastugan, Torpa, död 26/4 1881 i Söderf
9/9 1/5 1881 i Torpa med
Anna Karastam (se ovan)

Boendebeskrivning

Enkelt och Hultastugan byggdes så väntar man på. De är inte heller så stora som de flesta av de andra. Men de är byggda av sten och har en liten kamin i mitten. De har också en liten kamin i mitten. De har också en liten kamin i mitten. De har också en liten kamin i mitten.

153

Kartbilaga



1715 avhandlades en av många ägötvister mellan ägarerna till Eklabo respektive Blåviks gård om var gränsen egentligen gick mellan de två gårdarna. Denna gång gjordes också en uppmätning av lantmätaren Mattias Sundvall mellan Sommen och Stenön som underlag för tingsrättens senare behandling. Den 18 och 20 jan 1715 gick man upp de olika rådgägar som parterna hade. Erik Ahlfors som ägde Blåviks gård hävdade att gränsen gick en bra bit norr om torpet Baggemålen (röda linjen), medan hans motpart hävdade att gränsen gick söder om Baggemålen (gula linjen). De kom inte överens denna gång heller, men flera år senare enades parterna om att gränsen gick strax norr på Baggemålen.

Om du inte har möjlighet att besöka oss under boksläppet vid Blåviks kyrka eller i Blåviks/Helgebos missionshus kan du kontakta oss på någon av följande adresser:

Hans Egeskog
Erik Dahlbergs väg 21
392 34 Kalmar
E-post: hans.egeskog@telia.com

eller

Per-Anders Lundh
Axstad Södergård
595 94 Mjölby
E-post: pa.lundh@atremi.se
Telefon: 0703-20 84 60

Boken kan köpas direkt av oss för 350 kr i samband med boksläppet. Ordinarie pris 400 kr. Kontanter eller swish

Bildbilaga



Konfirmander 1934 i Blåvik. Se från vänster: Boor Aeh, Ulla Maria Höglund och Börje Carlberg. Sittande från vänster: Sven Jakobsson, Eskil Fall (präst) och Åke Karlsson. Foto ur Krafttagets samlingar.



Båtur med Vera Gustavsson, May Ahlfors, Eha Grönlund, Petrus Ahlfors och Blia. Foto ur Margareta Sigblads arkiv i Krafttagets samlingar.



Foto ur Margareta Sigblads arkiv i Krafttagets samlingar.



Från vänster: Tidigt prästhus från Södra Eklabo, Gomer och Gunter Carlsson från Fiskarp. Foto ur Margareta Sigblads arkiv i Krafttagets samlingar.



Vinterbild: David Samuelsson i Hagberg och Gustav Karlsson i (nedre) Sandvik. Foto ur Krafttagets samlingar.



Margareta Sigblads skriver: Hanna Karlssons födelägg i Bergstugan (när gamla norra) långt till vänster i bild. Det fanns ju lite rum att ha både norra och alla fester firades med långbord på vägen upp mot trösk. Det är vad jag sett på många foton från Bergstugan. Nr 6, s. 2 är min morfar. Bilden på postkällan sitter morfar först. Bild ur Margareta Sigblads samlingar.

717

716

NU ÄR DEN HÄR!

Boken om Blåviks socken och dess invånare under 400 år.

Med hjälp av släkttavlor, kartor och fotografier beskrivs alla gårdar, torp och backstugor i Blåviks socken. Framför allt berättas det om de familjer som bott på de 127 platser som presenteras i boken.

Boken är resultatet av ett mångårigt forskningssamarbete mellan Hans Egeskog och Per-Anders Lundh.

Alla intresserade hälsas nu

VÄLKOMNA TILL BOKSLÄPP

Söndagen den 26 juni (dagen efter midsommardagen)

på parkeringen vid Blåviks kyrka kl. 12–14

eller samma dag

i Blåviks/Helgobos missionshus kl. 15–17

Där kan du träffa författarna och samtidigt skaffa dig ett eget exemplar av boken som omfattar 768 sidor.